



ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm quần và Nhân dân đảo Cô Tô
(09/5/1961 - 09/5/2021)

Quảng Ninh tỉnh địa đầu, phen dậu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là vùng đất ngàn năm văn hiến. Trải qua những thăng trầm lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, thời thực dân Pháp xâm lược là Quảng Yên và Hải Ninh; sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hòa bình lập lại năm 1954, tỉnh Quảng Yên và Đặc khu Hòn Gai hợp nhất thành khu Hồng Quảng. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa khóa II đã phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là Quảng Ninh từ ngày 30/10/1963.

Về sự kiện này, Bác Hồ đã gợi ý gọi là Quảng Ninh, do ghép chữ Quảng (của Hồng Quảng) và chữ Ninh (của Hải Ninh) mà thành. Bác nói “Quảng Ninh còn có nghĩa là một vùng đất lớn an bình”.

Cô Tô là huyện đảo nằm ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, là một quần đảo, có gần 50 đảo lớn, nhỏ, trong đó có 3 đảo lớn: đảo Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần.

Thời Pháp thuộc, Cô Tô là một tổng có năm xã (Đông giáp, Nam giáp, Tây giáp, Bắc giáp, Trung giáp) thuộc châu Hà Cối, phủ Hải Đông, tỉnh Hải Ninh. Cuối năm 1955, thực hiện hiệp định Genève, quân Pháp rút, Cô Tô được giải phóng, lúc này Cô Tô và Thanh Lân thuộc huyện Móng Cái - sau đó là hai xã đặc biệt trực thuộc tỉnh, từ 16/7/1964, hai xã được sáp nhập vào huyện Cẩm Phả. Ngày 23/3/1994, Chính phủ ra Nghị định 28-CP đổi tên huyện Cẩm Phả thành huyện Vân Đồn đồng thời tách quần đảo Cô Tô gồm hai xã Thanh Lân, Cô Tô và thành lập huyện Cô Tô. Ngày 28/10/1996, đảo Trần thuộc huyện Hải Ninh được giao về huyện Cô Tô quản lý và thuộc địa phận xã Thanh Lân. Ngày 25/8/1999, chia xã Cô Tô thành thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến.

Ngày 16/10/2013, Cô Tô đã chính thức có điện lưới quốc gia khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành dự án đưa điện ra đảo trị giá 1.106 tỷ đồng.

Đảo Cô Tô có nhiều công trình chứa đựng những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc, như: Hải Đăng, khu Di tích lưu niệm Hồ Chủ tịch...

*

* *

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến công nhân Vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho dựng tượng lúc Người còn sống. Ngày 09/5/1961 sẽ mãi mãi là ngày không thể quên, trở thành niềm tự hào của người dân Cô Tô khi được đón Người ra thăm. Mỗi khi ngắm nhìn tượng đài Bác Hồ, người dân Cô Tô luôn khắc ghi lời Bác căn dặn năm xưa

“Thủ đô Hà Nội tuy cách xa đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ”.

Thăm thoát đã tròn 60 năm Bác Hồ ra thăm quân và dân đảo Cô Tô. Khi ấy Cô Tô là vùng đất nghèo nàn, hạ tầng cơ sở còn đơn sơ... Nhớ lời Bác dạy, quân dân huyện đảo đã đoàn kết một lòng, xây dựng Cô Tô trở thành một vùng kinh tế năng động, một pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo vùng Đông Bắc Tổ quốc.

I. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện đảo Cô Tô

Ngày Bác Hồ ra thăm, Cô Tô còn rậm rạp hoang sơ, bãi đáp trực thăng là một thửa ruộng trồng khoai lang, lọt thỏm giữa bốn bề cây dại. Khoảng 8 giờ sáng ngày 09/5/1961, máy bay trực thăng đưa Bác ra đến đảo. Tại đây, Bác ân cần hỏi thăm Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên đảo. Trong giờ phút thiêng liêng đó, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên đảo được tận mắt nhìn thấy Bác trong bộ quần áo kaki, đôi dép cao su giản dị, Bác nói:

“Thưa các cụ phụ lão!

Anh chị em bộ đội, cán bộ!

Thanh niên, nhi đồng!

Chúng tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thăm toàn thể đồng bào. Trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào ta đã hăng hái giúp đỡ cán bộ và bộ đội. Từ hòa bình lập lại, đồng bào ta đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhờ vậy mà đời sống đã tiến bộ hơn trước, đồng bào tổ chức các HTX để làm ăn cho vui vẻ và tiến bộ, như thế là tốt. Để tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc, các HTX cần phải ra sức thực hiện các việc sau đây:

- Thủy lợi tốt, phân bón nhiều, chọn giống cho tốt, cày bừa kỹ, cấy giầy đúng mức... Phải ra sức chăn nuôi, vì chăn nuôi vừa là một nguồn lợi lớn, lại là một kho phân nhiều.

- Cần đẩy mạnh nghề đánh bắt cá, nghề làm muối, nuôi dưỡng và bảo vệ các thú hải sản, chân trâu...

Để làm tốt những nghề đó thì phải cần cải thiện kỹ thuật, cải tiến lưới, thuyền. Cần trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn gió. Trồng cây sẽ đem lại cho nhân dân một nguồn lợi lớn lại làm cho xứ sở ta thêm tươi đẹp.

- Phải ra sức củng cố hợp tác, làm đúng khẩu hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã.

- Về văn hóa cần cố gắng thanh toán nạn mù chữ và đẩy mạnh phong trào bỏ tục văn hóa trong cán bộ nhân dân. Việc vệ sinh phòng bệnh cần tăng cường. Có sức khỏe đầy đủ thì sản xuất mới mạnh mẽ.

- Về trật tự trị an, các đồng chí bộ đội, công an, dân quân và cán bộ lâu nay đã làm tròn nhiệm vụ. Như thế là tốt. Các đồng chí cần tiếp tục cố gắng học tập

chính trị, nghiệp vụ và văn hóa, cần đoàn kết chặt chẽ với nhân dân và giúp đỡ nhân dân. Đồng bào thì cần giúp đỡ các đồng chí ấy làm nhiệm vụ cho thật tốt.

Để làm tốt các việc trên đây, đồng bào ta phải nhận thấy rõ và làm thật đúng nghĩa vụ của người chủ nước nhà. Cán bộ phải chí công vô tư, phải làm một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động phải làm đầu tàu phải gương mẫu trong mọi việc. Hiện nay trong số 4 ngàn nhân dân chỉ có 180 đảng viên như thế là quá ít. Cần phải phát triển thêm và phát triển tốt Đảng và Đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, cùng sự đoàn kết cố gắng của nhân dân, đời sống của đồng bào ta đã cải thiện khá. Thí dụ: sản lượng cá từ 200 tấn đã tăng lên đến 700 tấn. Trong mấy tháng đầu năm nay, đồng bào đã vỡ hoang và trồng được hơn 45 vạn gốc sắn. trong hơn 600 gia đình thì 200 gia đình đã làm được nhà mới,... như thế là khá. Nhưng đồng bào ta phải cố gắng hơn nữa để làm cho đời sống no ấm, vui tươi hơn nữa.

Hiện nay, tỉnh Hải Ninh có tiến bộ về các mặt, cán bộ tỉnh cần phải hướng dẫn và giúp đỡ cho đồng bào các đảo cùng tiến bộ, để đồng bào các đảo góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà.

Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ”.

Tháng 11/1962, Bác trở lại thăm vùng Đông Bắc và đi thăm một số điểm: đảo Ngọc Vũng, đảo Vạn Hoa. Khi ở Vạn Hoa, Bác cùng với một số cán bộ ngành giao thông hoạch định, con đường Hồ Chí Minh trên biển từ vịnh Bắc bộ tiếp tế lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược chi viện miền Nam đánh thắng giặc Mỹ.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban hành chính tỉnh Hải Ninh xin phép Bác cho dựng tượng đài Người trên đảo Cô Tô, được Bác đồng ý.

Sau một thời gian chuẩn bị, năm 1968 công việc được tiến hành thi công. Người được giao thiết kế tượng bán thân Bác là tác giả Nguyễn Văn Quế nguyên là cán bộ phòng Văn nghệ, Ty Văn hóa thông tin Quảng Ninh. Người trực tiếp chịu trách nhiệm thi công: Lê Văn Minh và Nguyễn Đức Nụ cùng một số cán bộ công tác xây dựng. Công trình hoàn thành và bàn giao cho Ủy ban hành chính xã Cô Tô ngày 22/5/1968.

Sự quan tâm của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên đảo Cô Tô thêm một lần được minh chứng vào ngày 12/6/1969, tức là khoảng 3 tháng trước khi Người đi xa, Bác Hồ đã gửi tặng đồng bào và chiến sĩ đảo Cô Tô một bức ảnh chân dung của Người, do tự tay Người viết lời “Chào thân ái và quyết thắng” cùng nét chữ ký “Bác Hồ”. Đồng thời, Bác cử đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đến vùng biển Đông Bắc kiểm tra tình hình và mang

tấm ảnh tặng quân và dân trên đảo có bút tích của Bác “Khuyên cán bộ, bộ đội, nhân dân đoàn kết một lòng sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”...

Một hòn đảo trong hàng ngàn hòn đảo của Tổ quốc Việt Nam nhưng hiếm có đảo nào được vinh dự như thế, đây là điều rất đặc biệt. Đặc biệt, vinh dự hơn nữa Cô Tô là hòn đảo duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho dựng tượng lúc sinh thời... thể hiện tầm nhìn, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 1976, kỷ niệm 15 năm Bác Hồ ra thăm đảo, Khu di tích lưu niệm Bác Hồ được tôn tạo thêm và bức tượng bán thân của Người được thay bằng tượng toàn thân với chất liệu bê tông cốt thép. Đến năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm sinh nhật Người, tượng được thay bằng tượng đá granit cho tới ngày nay. Hình ảnh Người giơ tay vẫy chào, lưng tựa vào núi với trang phục bộ quần áo kaki và đôi dép cao su, mắt hướng ra biển Đông ở Cô Tô được coi là tượng Bác đẹp nhất vùng Đông Bắc. Hình ảnh ấy càng nhắc nhở, khích lệ quyết tâm xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khu di tích lưu niệm Bác Hồ được tôn tạo thành một địa chỉ văn hóa - lịch sử khang trang bậc nhất trên đảo, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

II. Đảng bộ, quân, dân tỉnh Quảng Ninh và Cô Tô làm theo lời Bác

Ghi nhớ lời Bác dặn “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Đến nay, tỉnh đã có sự đổi thay lớn lao cả về tầm vóc và diện mạo, trở thành tâm điểm của đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo, tiên phong trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã chuyển tải được “ham muốn tốt cùng” của Bác “là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2015 - 2020 đạt 10,7%, đặc biệt trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo

chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (4 năm liên tiếp (từ 2017 - 2020), Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 3 năm liên tiếp (từ 2017 - 2019), đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); năm 2020, đứng đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tình gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 0,36%. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ...

Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cô Tô làm theo lời Bác

Khắc cốt ghi tâm lời Bác căn dặn vào ngày 09/5/1961 khi Bác ra thăm đảo: “Thủ đô Hà Nội tuy xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ”. Những lời dạy của Bác đã trở thành niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và quân dân huyện đảo phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bằng trí tuệ, sự năng động sáng tạo của Nhân dân, cùng sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện đảo Cô Tô đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên tỏa sáng như viên ngọc trên vùng biển Đông Bắc.

Đã 60 năm kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo, sau 27 năm thành lập, huyện Cô Tô ngày nay đã và đang chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện; 3 vấn đề nan giải nhất đối với huyện đảo là điện, nước ngọt và giao thông được đầu tư đồng bộ đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của hòn đảo tiên tiêu trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Năm 2013, khi điện lưới quốc gia được kéo đến từng hộ gia đình đã tạo ra một bước ngoặt về cơ cấu ngành nghề, năng suất lao động và đời sống văn hóa của huyện đảo. Đập Trường Xuân hoàn thành đủ cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn bộ thị trấn Cô Tô cùng một phần xã Đồng Tiến. Tàu khách cao tốc cứ hai giờ một chuyến nối Cô Tô với cảng Vân Đồn, với hành trình chỉ hơn bảy chục phút mỗi chuyến, nhờ vậy đã rút ngắn khoảng cách giữa huyện đảo với đất liền. Năm 2015, Cô Tô được Chính phủ công nhận là Huyện đảo đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Đến nay, kinh tế huyện có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,65%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 57 triệu đồng năm 2015 lên 88 triệu đồng năm 2019. An sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Từ tháng 8/2019 toàn huyện không còn hộ nghèo (*chỉ còn 14 hộ cận nghèo*); 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biển đảo được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

được tăng cường; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từng bước được nâng lên; vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy... đã góp phần quan trọng vào phát sự triển mạnh mẽ của huyện.

Cô Tô hiện nay đang được coi là điểm du lịch hấp dẫn, đáng đến trong hành trình du lịch Hạ Long - Quảng Ninh. Mỗi năm Cô Tô đón hơn 300 nghìn lượt du khách ra tham quan, nghỉ dưỡng. Trong những năm tới, Cô Tô sẽ tập trung phát triển nhanh ngành du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; tiếp tục phát triển hình thức du lịch cộng đồng với sự tham gia của đông đảo người dân, đi đôi với việc kêu gọi đầu tư xây dựng để đến năm 2025 xây dựng Cô Tô thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả, trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao. Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Cô Tô phù hợp với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặt trong tổng thể phát triển của Quảng Ninh. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển huyện Cô Tô với sự phát triển trong khu vực, nhất là thành phố Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn, thành phố Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ.

*

* * *

Với 9 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Ninh, trong đó có sự kiện ngày 09/5/1961 Bác ra thăm quân, dân đảo Cô Tô. Từ đó đến nay đã tròn 60 năm Người ra thăm đảo, tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô luôn tự hào và biết ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Bác Hồ kính yêu của dân tộc. Để thể hiện sự biết ơn đó tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện đảo Cô Tô luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu to lớn cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Một Quảng Ninh năng động phát triển, một huyện đảo Cô Tô khang trang đã và đang khẳng định tầm nhìn, sự đầu tư đúng đắn của Trung ương và tỉnh; thể hiện vai trò to lớn sự lãnh đạo Đảng bộ tỉnh đồng hành cùng những nỗ lực không mệt mỏi của đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện đảo Cổ Tô. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Quảng Ninh nói chung, Cô Tô nói riêng nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng kiên cường, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Những lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Thọ mở một tình cảm đặc biệt. Cùng với những lần về thăm, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân ngành than, nhân dân, học sinh, bộ đội... Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư, điện khen ngợi, hỏi thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

* **Lần thứ nhất**, ngày 24/3/1946, Hồ Chủ tịch đi bằng thủy phi cơ Catalina từ sân bay Gia Lâm đến vịnh Hạ Long hội đàm với Cao uỷ Pháp tại Đông Dương - Đô đốc Georges Thierry d'Argenlieu trên tuần dương hạm Esmille Bertin. Ngay từ lần đầu tiên tới khu mỏ, Bác Hồ đã nói với những người đi cùng: “Vùng mỏ của đất nước ta thật là đẹp và giàu. Thọ mỏ của ta thật vô cùng anh dũng”.

* **Lần thứ hai**, từ ngày 03 đến 05/10/1957, về thăm Quảng Ninh, Bác Hồ nói chuyện với nhân dân thị xã Hòn Gai, thăm vịnh Hạ Long. Ngày 04/10/1957, nói chuyện với nhân dân, cán bộ khu mỏ tại sân vận động thị xã Hòn Gai, sau khi nói về ưu điểm, thành tích của khu Hồng Quảng, Bác thân mật hỏi: “Bây giờ đồng bào có sẵn sàng nghe khuyết điểm của mình không? Bởi vì, có sửa chữa được khuyết điểm mới khắc phục được khó khăn, mới tiến bộ”. Với cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền, Bác nói: “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đây tớ của nhân dân, phải hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân”.

* **Lần thứ ba**, từ ngày 29 đến 31/3/1959, Bác Hồ về thăm vịnh Hạ Long, thăm sở chỉ huy Trung đoàn 244, thăm mỏ Đèo Nai, thăm đảo Tuần Châu, thăm tàu hải quân T254 tại quân cảng Bãi Cháy, thăm Đại đội pháo 34 trên đảo Hòn Rồng. Chiều ngày 30/3/1959, Bác Hồ thăm công trường khai thác mỏ Đèo Nai (Cẩm Phả). Tại công trường Bác nói: “Than ở Vùng mỏ vào loại tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt”.

* **Lần thứ tư**, từ ngày 19 đến 20/02/1960, Bác Hồ thăm tỉnh Hải Ninh (cũ), nói chuyện với nhân dân trong cuộc mít tinh lớn tại sân vận động Móng Cái. Bác nói: “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân sung sướng, ấm no. Muốn đạt được mục đích đó thì trước hết mọi người phải ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm”. “Đoàn kết là sức mạnh, có sức mạnh thì việc gì cũng thành”. “Các xã và các huyện phải giúp đỡ lẫn nhau và thi đua với nhau. Đó là một cách đoàn kết thực sự”. Bác yêu cầu cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện đến chi bộ “Phải thật sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, học hỏi kinh nghiệm của nhân dân. Phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của quần chúng”.

* **Lần thứ năm**, ngày 09/5/1961, Bác Hồ thăm đảo Cô Tô. Trên đường đi, ngày 08/5/1961, Bác thăm Trung đoàn 244 tại thị trấn Tiên Yên, thăm đảo Trà Cỏ. Tại đảo Cô Tô, Bác động viên đồng bào: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong

muốn đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ”. Sau chuyến đi này, Bác Hồ đã đồng ý cho dựng tượng Người trên đảo Cô Tô. Và đây là tượng đài duy nhất trong cả nước được Bác Hồ cho phép dựng khi Người còn sống.

* **Lần thứ sáu**, từ ngày 21 đến 22/01/1962, Bác Hồ cùng Anh hùng vũ trụ Liên Xô (cũ) Ghéc-man Ti-Tốp thăm Vùng mỏ, thăm vịnh Hạ Long, nói chuyện với nhân dân thị xã Hòn Gai.

* **Lần thứ bảy**, ngày 13/11/1962, Người về thăm đảo Ngọc Vũng và Quân cảng Vạn Hoa, thăm căn cứ Hải quân tại đảo Vạn Hoa (Quảng Ninh), Người nói với các chiến sĩ: “Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.

* **Lần thứ tám**, ngày 23/11/1963, Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu. Tại đây Bác căn dặn “Phải biến đảo Tuần Châu thành đảo ngọc châu”.

* **Lần thứ chín**, từ ngày 01 đến 02/02/1965 (Tết Ất Tỵ - 1965), Bác về vui tết với nhân dân Quảng Ninh, khi mới hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Trưa 30 Tết, trên đường về thị xã Hòn Gai, Bác nghỉ trưa tại Trường cấp I Phạm Hồng Thái, Đông Triều. Sáng mùng 1 Tết, ngày 02/2/1965, Bác nói chuyện với đồng bào tại cuộc mít tinh lớn ở sân Trường cấp III Hòn Gai. Trên đường về Uông Bí, Bác dùng chân tại đồi thông Yên Lập, Bác nói: “Đừng hái lộc để bảo vệ rừng”, thăm một gia đình nông dân người Hoa.

Tại Uông Bí, Bác nói chuyện và chúc tết nhân dân cùng các chuyên gia nước ngoài, Người nói: “Thiết kế và xây dựng phải làm cho chắc, cho kỹ, tránh làm ẩu rồi phải chữa đi chữa lại, vừa lãng phí sức người, sức của, vừa không tốt cho sản xuất”. Tại chuyến đi này, Bác Hồ đã căn dặn nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh: “Việc hợp nhất hai tỉnh đã thành công tốt, cán bộ và đồng bào các dân tộc đoàn kết vui vẻ, hăng hái thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh thành một tỉnh giàu mạnh”. “Đẩy mạnh hơn nữa Tết trồng cây. Cho đến nay, có nơi làm khá, nhưng nhiều nơi còn kém. Phải làm cho Tết trồng cây thành một phong trào quần chúng vì mai sau nó sẽ là một nguồn lợi rất lớn cho nhân dân”.

Ngày 15/11/1968, do tình hình sức khỏe của Bác đã yếu không về thăm Quảng Ninh được Bác đã tiếp đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh tại Phủ Chủ tịch.

Có thể nói 9 lần Bác về thăm Quảng Ninh và lần tiếp đại biểu công nhân, cán bộ ngành than tại Phủ Chủ tịch năm 1968 là những sự kiện vô cùng quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Những lời dạy của Bác năm xưa cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày nay thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo xây dựng Quảng Ninh là một tỉnh giàu đẹp là một trong những tỉnh có nhiều đổi mới, tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.